

De Korenaar



Evangelische Kerk Aarschot vzw
Maart 2020

Het lied van de maand maart

Opwekking 737: U nodigt mij aan tafel

U nodigt mij aan tafel,
Om dicht bij U te zijn
Te proeven van het leven,
Dat U deelt door brood en wijn.

U leidt mij in de stilte,
Ik volg U met ontzag,
Een plaats van rust
Waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven,
De onrust die verwart;
Mijn onbesproken vragen,
Die er leven in mijn hart.

U kent al mijn gedachten,
Verbergen kan niet meer,

In vertrouwen leg ik
Alles voor U neer.

De beker in uw handen,
Neem ik vol liefde aan,
Uit handen die verwond zijn,
Waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel,
Genade onverdiend,
Die aan tafel wordt geproefd
En wordt gezien.
U deelt met mij de maaltijd,
Reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter
Dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade,
Die werkzaam is in mij,
Door de kracht van uw genade
Ben ik vrij!.

Rooster zondagsdiensten

Datum	Dienstleider	Prediking	Kinder- moment	Zang
1 maart	David	Vrije bijdragen	Veerle	Willem
8 maart <i>Avondmaal</i>	Jasper	Niels	Greta	Chris en Greta
15 maart	Niels	Gastspreeker: Marc Van Den Bogaerde	Menno	Willem
22 maart <i>Avondmaal</i>	Louis	David	Veerle	Erik en Nathalie
29 maart	(zie Jasper)	Gie	Lies	Chris en Greta

Verantwoordelijke dienstleiding: Jasper / Verantwoordelijke prediking: David

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool

	Toezicht kinderen 5-12 jaar	Crèche (kinderen -5)
1 maart	Geen informatie (zie Jasper)	Geen informatie (zie Jasper)
8 maart		
15 maart		
22 maart		
29 maart		

Kringen

Dag + tijdstip	KRINGEN		Locatie
Dinsdag om 19u30	3 maart	17 maart	bij Bea en Gie
Woensdag om 19u30	4 maart	18 maart	bij Jos en Gloria
Woensdag om 19U30	4 maart	18 maart	bij David
Donderdag om 19u30	5 maart	19 maart	bij Jasper of Niels
Vrijdag om 14u30	6 maart	20 maart	bij Karel en Lieve

Bidstonden

Dinsdag 10 en 24 maart bij **Chris en Greta**.

Koffiedienst

1 maart	Robin en Greet
8 maart	Niels en Charis
15 maart	François en Agnes
22 maart	Brigitte en Ilona
29 maart	Rik en Therese

Meebrengen

- ~ 1 thermoskan koffie
- ~ 1 liter gewone melk
- ~ 2 flessen mineraalwater
- ~ 2 flessen sap
- ~ koekjes
- ~ afvalzak
- ~ schotelvod

Degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen en restanten mee naar huis alsook een plastieken zak om het afval in te doen.

Verantwoordelijke koffiedienst: Greet

Bij verhindering graag onderling ruilen en elkaar informeren.

Tienerweekend 2020

Hallo,

8 tot 10 mei gaan we terug op tienerweekend.

De kostprijs is 60 Euro pp.

Verdere informatie volgt later.

Vriendelijke groeten,

Jasper

Leesteksten

Datum	Titel	Leestekst
1 maart	Jezus vertelt over het echte geluk	In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. Op deze zondag staat Matteüs 5:1-12 centraal: door middel van negen zegenspreuken laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn.
8 maart	Laat zien wie je echt bent	Op deze zondag staat Matteüs 5:13-16 centraal: Jezus legt uit dat je zijn leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp.
15 maart	Je moet goed zijn voor iedereen	Op deze zondag staat Matteüs 5:43-48 centraal. Jezus zegt dat 'houden van de mensen om je heen' betekent dat je niet alleen houdt van je vrienden, maar ook van je vijanden.
22 maart	Onze Vader	Op deze zondag staat Matteüs 6:9-13 centraal. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en leert hun het gebed dat wij kennen als het 'Onzevader'.
29 maart	Het huis op het zand	Op deze zondag staat Matteüs 7:24-8:1 centraal: een voorbeeldverhaal van Jezus waarin hij de mensen uitdaagt om zijn woorden ook echt in praktijk te brengen.

Evangelisatie cd 'De Liefde van Christus in ons'

Beste broeders en zusters,
Omdat het ter sprake kwam op de afgelopen gemeentevergadering, wil ik jullie even enkele achtergronden delen van de totstandkoming van de evangelisatie-CD, die ik ontwikkeld heb.

Ik had ervoor gekozen om afgelopen zomer/herfst, samen met enkele vrienden (en vooral ook onder impuls van enkele vrienden), een zo professioneel mogelijke cd te maken, die zou mogen dienen om zo breed mogelijk het Evangelie te verkondigen.

De muziek is nu via zoveel mogelijk internetkanalen verspreid en ook werden er 500 fysieke cd's van gemaakt.

Om dit op een legale manier te verspreiden was het nodig om dit via een VZW-boekhouding te regelen, waarin het doel van de CD past. Het lag dan ook voor de hand om de verantwoordelijken van onze vzw hiervoor de toestemming te vragen. En ja, wat een geluk dat dit dan ook kon!

Het bedrag werd overgeschreven op mijn rekening, met de afspraak om die over twee jaar terug te betalen. Op deze manier wordt de cd dus officieel vanuit de vzw EKA verkocht, zonder winsttoegmerk.

De cd's zijn te koop aan 10 euro per stuk om mogelijk wat van de kosten te recupereren, maar dienen in de eerste plaats voor Evangelisatie.

We hopen er ook veel van uit te delen, maar zijn toch ietwat voorzichtig daarin aangezien mensen de inhoud serieuzer nemen, als ze er iets voor betalen.

Het doel is om het Goede Nieuws zo breed mogelijk te verspreiden, dus als je mensen kent die we hierdoor zouden kunnen bereiken met Gods Woord, voel je dan absoluut vrij om de cd's hiervoor te gebruiken.

Een gift mag , maar hoeft niet.
Broedergroet, (Bob) Willem

Bijdragen



LOFPRIJSAVOND 2020

17 januari	17 juli
21 februari	21 augustus
20 maart	18 september
17 april	16 oktober
15 mei	20 november
19 juni	18 december

19.30u tot 21u30
KAPEL BERGVIJVER
Tieltse Baan 74
Aarschot

*We zingen oude en nieuwe
liederen die je zelf mee mag kiezen,
om elkaar te inspireren, op te bouwen
en te bemoedigen in geloof, hoop en liefde.
Kortom, om Hem te eren die ons het leven gaf.*

TASTE & SEE

PROEF & ERVAAR

Iedere 2^e zaterdag van 2020 in de
kapel van Bergvijver



14/03 11/04 9/05 13/06 14/07 8/08 12/09 10/10 14/11 12/12

van 14:30 u tot 16:00 u

- Proeven van een uitzonderlijk lekker en gratis kopje koffie (gekozen door een barista) , thee of fris
- Geniet van een streepje muziek
- Luister naar een beknopte bemoedigende boodschap die je hoopvol naar huis laat gaan

Met deze ontmoetingen hopen we de mensen in onze omgeving op een verfrissende, maar vooral hartverwarmende manier te bereiken met de Liefde van onze Heer Jezus.

We geloven dat Hij in ieder van ons werkzaam is en we willen daarom iedereen oproepen om te komen en iets van die Liefde te tonen die ons samenbindt, samenbrengt en doet opstaan om iets voor onze naaste te betekenen.

We kozen er bewust voor om de ontmoetingen in de namiddag te laten plaatsvinden, omdat het dan zowel voor gezinnen met kinderen, als voor ouderen mogelijk is om te komen.

We voorzien telkens koffie, thee of fris, muziek, een verrassend hapje en een korte getuigende boodschap.

Kom jij ook ons hart mee opwarmen met jouw aanwezigheid?

Hoe je je ook voelt, we zien je altijd graag komen!

Hartelijk welkom!!!

