

De Koreenaar



Evangelische Kerk Aarschot vzw
Mei 2019

Het lied van de maand Mei **Opwekking 580 – Ik ben zo dankbaar, Heer**

Jezus, hij kwam om ons leven te
geven,
Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk
huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven,
Door te sterven aan het kruis.
Ik zie nu Zijn tranen
En zie nu Zijn wonden.
Ik zie nu het bloed dat Hij gaf
voor mij.
Dat bloed wast mij schoon en
bevrijdt van zonde.
Prijs de Heer, nu ben ik vrij.

Ik ben zo dankbaar Heer,
Voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus de straf van
mijn zonde.
Hij droeg die straf zelfs tot diep in
de dood.
Nu houdt de dood mij niet langer
gebonden,

Ook al was mijn zonde groot,
Want Hij is niet lang in het graf
gebleven.
De dood kon onmogelijk Gods
liefde verslaan.
Nu troont Hij als Koning en Heer
van het leven.
Heel de schepping roept Zijn
naam.

Ik ben zo dankbaar Heer,
Voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.

Ik ben zo dankbaar Heer,
Voor wat U heeft gedaan
En heel mijn hart aanbidt
Uw heilige naam
En Heer ik houd van U,
Want U hield eerst van mij.
Uw liefde tilt mij op
En maakt mij vrij.

© 1991 Make Way Music / Small Stone Media
Tekst & muziek: Graham Kendrick
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld

Rooster zondagsdiensten

Datum	Dienstleider	Prediking	Klndermoment	Zang
5 mei	Niels	Vrije Bijdragen	Yulija	Erik en Nathalie
12 mei <i>Avondmaal</i>	David	Jelle	Veerle	Willem en Niels
19 mei	Jasper	Chris S.	Jos	Chris en Greta
26 mei (*) <i>Avondmaal</i>	Louis	Jasper	Menno	Erik en Nathalie

Verantwoordelijke dienstleiding: Jasper / Verantwoordelijke prediking: David
 (*) **Verandering locatie:** 26 mei kunnen we niet in de kapel samenkomen: voor meer info: zie Jasper/David

Leesteksten

Datum	Titel	Leestekst
5 mei	De tien regels	Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Ook lezen we in dit blok één psalm die bij deze verhalen past. <u>Exodus 20:1-21</u> staat deze keer centraal: God geeft de Israëlieten tien belangrijke regels.
12 mei	Gods regels zijn goed	In het leesgedeelte van deze zondag lezen we over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Ook lezen we in dit blok één psalm, Psalm 19, die bij dit verhaal past. Dit gaat meer specifiek over <u>Psalm 19:8-15</u> . Hierbij lezen we dat het gaat over Gods wetten. Gods woorden en wetten zijn goed.
19 mei	De bouw van de heilige kist	We gaan verder met het verhaal van Mozes en het volk Van Israël in de woestijn die deze keer te lezen valt in: <u>Exodus 25:10-22</u> . Mozes krijgt regels van God voor de bouw van de heilige kist. Dat is de kist waar de tien belangrijke regels in bewaard worden
26 mei	Het gouden beeld	Tenslotte lezen we in Exodus 32:1-14, die eveneens gaat over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Hier staat dat de Israëlieten een gouden beeld maken van een stier en dit vereren. Daar wordt Mozes woedend om

Kringen

Dag + tijdstip	KRINGEN		Locatie
Maandag om 19u30	6 mei	20 mei	bij Marleen
Woensdag om 19u30	8 mei	22 mei	bij Jos en Gloria
Woensdag om 19U30	8 mei	22 mei	bij David
Donderdag om 19u30	9 mei	23 mei	bij Jasper of Niels
Vrijdag om 14u30	10 mei	24 mei	bij Karel en Lieve

Bidstonden

Dinsdag 14 en 28 mei bij **Chris en Greta**.

Lofprijavond

Datum + tijdstip	Locatie
17 mei van 19.30 tot 21.00 u	Kapel Bergvijver

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool

	Toezicht kinderen 5-12 jaar	Crèche (kinderen -5)
5 mei	/	Lies
12 mei	Ilona	Lies
19 mei	Anja	Anae
26 mei	Greet	Femke

Koffiedienst

5 mei	Robin en Greet
12 mei	Jos en Gloria
19 mei	Willem en David Lub
26 mei	Erik en Nathalie

Meebrengen

- ~ 1 thermoskan koffie
- ~ 1 liter gewone melk
- ~ suikerklontjes
- ~ 1 fles mineraalwater
- ~ koekjes
- ~ 3 bussen sap

Degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen en restanten mee naar huis alsook een plastic zak om het afval in te doen

Verantwoordelijke koffiedienst: Greet

Bij verhindering graag onderling ruilen en elkaar informeren.

Verjaardagen in de maand Mei

- 02) Sabrina
- 06) Olga
- 13) Eleanor Van Den Heuvel
- 17) Pieter Van Der Deen
- 19) Aaron
- 21) Claude
- 22) Charlina
- 24) Paul Alaerts
- 27) Flor



Tieners

Vanaf vrijdag 10 mei tot en met zondag 12 mei zal er weer een tienerweekend doorgaan.

(verder geen info ontvangen: graag navragen bij Anja, Jasper of Menno)

Vrouwen

De laatste vrouwensamenkomst ging over: 'Waarom en hoe Gods woord inprenten?'. Het was een fijne tijd samen. Eén van de manieren om verzen te onthouden is ze te zingen. We hebben ook gelijk wat geoefend.

We hadden het idee om volgende samenkomst op 3 mei ieder die een vers kan zingen de kans te geven ons dit aan te leren.

Zo hebben we tegelijkertijd ook een zangavond.

Noteer deze datum alvast in uw agenda. Details volgen later.
- Bea, Veerle en Lieve -

Data lofprijsavonden 2019

17 MEI
21 JUNI
19 JULI

16 AUGUSTUS
20 SEPTEMBER
18 OKTOBER

8 NOVEMBER
20 DECEMBER

Bijdrage door Gloria

(NL)

Kan het God iets schelen als ik niet naar de kerk ga?

Is het acceptabel om als christen niet naar de kerk te gaan?

(een uittreksel uit het artikel van Leslie White)

Een bijbelse beschrijving van de kerk kenmerkt zich als zijnde de mensen. Het wordt beschreven als het lichaam van Christus (Kolossenzen 1.24). Het is een gemeenschap van gelovigen, een groep mensen die hun leven aan Jezus hebben toevertrouwd. Een kerk wordt beschouwd als een familie van God.

We zijn door God geroepen om samen te komen, om gemeenschap te hebben met elke gelovige.

Gedenk de sabbat, om hem heilig te houden. Net zoals Jezus naar de kerk zou gaan, zouden wij als volgelingen hetzelfde moeten doen.

De Bijbel vertelt ons dat het een goede gewoonte is om regelmatig naar de kerk te gaan en te aanbidden (Hebreeën 10.25).

De kerk is belangrijk voor gemeenschap.

Het is een activiteit waarbij we niet alleen samen Gods Woord horen, maar ook elkaar aanmoedigen.

(ENG)

Does God Care if I don't Go to Church?

Is it acceptable to be a Christian and not go to Church?

(an excerpt from the article of Leslie White)

A church biblical description characterizes as the people. It is described as the body of Christ (Colossians 1.24).

It is a community of believers, a group of people who have trusted their lives to Jesus. A church is considered to be a family of God.

We are called by God to assemble, to fellowship with every believer.

Remember the Sabbath day, to keep it holy. Just as Jesus would go to church, we as followers should do the same.

The Bible tells us that it is a good habit to regularly go to church and worship (Hebrew 10.25).

Church is important for fellowship. It is an activity where we go together not only to hear God's Word but also to encourage each other.

(zie volgende bladzijde voor het volgende deel...)

Bijdrage door Gloria - Deel 2

(NL)

Wanneer we christen worden, gaan we niet gewoon naar de kerk omdat het een goede gewoonte is, maar omdat we willen groeien in geestelijke volwassenheid.

We gaan naar de kerk omdat het iets is waartoe Christus ons heeft geroepen en waarvoor Hij ons heeft gemaakt - leden zijn van Zijn lichaam. Wanneer we in eenheid met gelovigen zijn, zijn we in eenheid met Christus.

Als je niet regelmatig naar de kerk gaat, zal het je eigen spirituele groei belemmeren. Ook zullen je broeders en zusters niet kunnen worden opgebouwd door je ervaringen en leven met Jezus.

Naar de kerk gaan inspireert ons om ons leven naar Jezus te modelleren, meer heilige levens te leiden en ons doel te ontdekken. De kerk helpt ons te zien dat we hier zijn om te dienen en lief te hebben.

Maak kerkbezoek een prioriteit. Het maakt deel uit van wie we zijn als gelovigen. Dit is wat God voor ons wil. Naar de kerk gaan is gehoorzaamheid aan Gods instructie voor ons (Hebreeën 10.25).

(ENG)

When we become Christians, we go to church not simply because it's a good habit but it is for growing in spiritual maturity.

We go to church because it's what Christ called us to do and who Christ made us to be – members of His body.

When we are in union with believers, we are in union with Christ.

If you are not going to church regularly, it will hinder your own spiritual growth.

And also that other brothers and sisters will not be built up from your experiences and life with Jesus.

Going to church inspired us to model our lives after Jesus, to live more Godly lives and to discover our sense of purpose.

The church helps us see that we are here to serve and to love.

Make church attendance a priority. It is part of who we are as believers. This is what God wants for us.

Going to church is obedience to God's instruction for us (Hebrew 10:25)

Bijdrage door Gust

De Heer geeft genade en Eer (Psalm 84:10-13)

Genade en eer sluiten voor ons besef elkaar uit. Iemand zegt in zijn boek over de toekomst van het christendom, dat hij weigert te aanvaarden, dat een ander zijn schuld betaald. Hij wil niet weten van genade. Dat komt zijn eer te na.

Ik denk niet dat we verontwaardigd hoeven te zijn voor zo'n uitspraak.

Van de steun leven is niet eervol, en het ontvangen van een riant salaris of ferm pensioen, is een erkenning van wat we waard zijn of gepresteerd hebben: het tegendeel van genade.

Van God zegt Psalm 84 dat hij genade en eer geeft.

Daar klopt niets van. Wie genade ontvangt, ontvangt geen eer, en wie eer ontvangt, ontvangt geen genade.

Voor het geloof klopt het wel. God geeft ons eer door ons genadig te zijn en bewijst ons genade door ons eer te geven.

Wat kan voor ons groter eer zijn dan dat God ons genadig is?

Wat kan voor ons groter genade zijn dat God ons eerbiedigt?

Alle ontvangen eerbewijzen die we zo zuinig bewaren en waar we zo trots op zijn, zullen we straks, als we boven komen aan de "garderobe" moeten afgeven, komen we er de hemel niet mee in.

Gods genade, die genoeg is relativeert alle aardse eer.