

De Korenaar

Evangelische Kerk Aarschot vzw
December 2018



Het lied van de maand December Opwekking 555: Ik geloof in het bloed van Jezus

*Ik geloof in het bloed van Jezus.
Ik geloof in de kracht van zijn naam.
Ik geloof dat Hij stierf voor mijn
zonden.
Ik geloof: Hij is opgestaan.*

*Ik geloof dat zijn moeder een maagd
was,
ik geloof in het heilig offerlam.
Ik geloof dat Hij opsteeg naar zijn
Vader
en dat Hij eens terugkomen zal.*

*Refrein:
Op die rots bouwt de Heer zijn kerk;
dit huis is niet gebouwd op zand.
Op die rots staan wij samen sterk;
het kwaad krijgt nooit de overhand.*

*Ik geloof dat Hij ons kwam redden.
Ik geloof dat Hij mens was, zoals wij.
Ik geloof dat Hij ons zijn Geest zond,
ik geloof in zijn kracht ook in mij.*

*Ik geloof in zijn trouw elke morgen,
dat zijn liefde er altijd al was.
Ik geloof dat Hij voor ons wil zorgen,
ik geloof dat Hij zieken genas.*

(Refrein)

*Ik geloof in de eenheid van zijn
kind'ren
Zo verschillend, maar toch één kerk.
Dat, waar wij in zijn Naam bijeen
zijn,
Jezus Zelf in ons midden werkt.*

*Ik geloof dat ik bergen kan verzetten
en dat ik zijn stem kan verstaan.
Ik geloof, als ik bid zonder twijfel,
dat ik wonderen zal zien in zijn
naam.*

Refrein (2x)

Ik geloof in het bloed van Jezus (3x)

Rooster zondagsdiensten

Datum	Dienstleider	Prediking	Klndermoment	Zang
2 december	Jasper	Vrije Bijdragen	Anja	Erik en Nathalie
9 december <i>Avondmaal</i>	Niels	Jasper	Menno	Chris en Greta
16 december	Louis	Jelle	Greta	Willem
23 december <i>Avondmaal</i>	Jasper	Gie	Julia	Meredith
30 december	David	David	Veerle	Chris en Greta

Verantwoordelijke dienstleiding: Jasper / Verantwoordelijke prediking: David

Kringen

Dag + tijdstip	KRINGEN		Locatie
Maandag om 19u30	3 december	17 december	bij Marleen
Woensdag om 19u30	5 december	19 december	bij Jos en Gloria
Woensdag om 19U30	5 december	19 december	bij David
Donderdag om 19u30	6 december	20 december	bij Jasper of Niels
Vrijdag om 14u30	7 december	21 december	bij Karel en Lieve

Bidstonden.

Dinsdag 11 en 25 december bij **Chris en Greta**.

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool

	Toezicht kinderen 5-12 jaar	Crèche (kinderen -5)
2 december	Ilona	Florami
9 december	Greet	Lies
16 december	Marijke	Anaë
23 december	Anja	Brigitte
30 december	Ilona	David of Veerle

Koffiedienst

2 december	Chris en Greta
9 december	Willem en Julia
16 december	Erik en Nathalie
23 december	Robin en Greet
30 december	Jos en Gloria

Meebrengen

- ~ 1 thermoskan koffie
- ~ 1 liter gewone melk
- ~ suikerklontjes
- ~ 1 fles mineraalwater
- ~ koekjes
- ~ 3 bussen sap

Degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen en restanten mee naar huis alsook een plastieken zak om het afval in te doen
Verantwoordelijke koffiedienst: Greet

Bij verhindering graag onderling ruilen en elkaar informeren.

Verjaardagen in de maand December

- 02) Ipe Van Der Deen
- 06) Vova
- 12) Sten Ceulemans
- 21) Nathan van der Deen
- 23) Aria Verelst
- 23) Karel



Tieners

We komen deze maand twee keer samen. De eerste keer is op **8 december** in Diest bij Menno.

Verder komen we op **22 december** samen in Testelt bij Jasper en Anja. We starten steeds om 18.30 uur en sluiten af om 21.00 uur.

Allemaal hartelijk welkom!

Vrouwen

Volgende samenkomst op vrijdag 7 december. Voor de vrouwen zal het een studie zijn omtrent "Verwachtingen van mensen" uit het Studieboek: Ontplooiing van Baukje Doornenbal en Tjitske Lemstra.

Waar het zal doorgaan zal nog meegedeeld worden.

Gemeenschappelijke maaltijd

Hallo Allen,

Op 2 december houden we een gemeenschappelijke maaltijd.

We doen dit na de zondagsdienst (start 11.45 uur) in zaal Ter Klasse. Iedereen is welkom. Het is de bedoeling dat je genoeg eten meeneemt voor je gezin. Iedereen zet zijn eten op de gemeenschappelijke tafel, en we delen elkaars gerechten.

Na de maaltijd is er nog een kort en divers programma voorzien voor de kinderen en de volwassenen. Nadien is er voor wie wil nog ruimte om samen koffie, thee, ... en wat versnaperingen te drinken en te eten. De dag duurt tot max 16.00 uur.

Vriendelijke groeten,
Jasper

Samaria / Irene

Lieve broers en zussen uit (EK)Aarschot !

Théodore en ik willen de kans niet missen om jullie – via deze weg – heel bijzonder te bedanken voor jullie enorm enthousiasme en onbaatzuchtige inzet voor het slagen van de spaghetti-avond 2018!

Het heeft ons zo ontzettend veel deugd gedaan te voelen en merken hoe we vanuit het verre België konden rekenen op de Kerk die ons omringt en draagt en hoe we met een gerust hart de spaghettidag in jullie handen konden laten.

Jullie steun en vriendschap is ons goud waard!

lieve groetjes van Théodore, irene en Elioune <3

Bijdragen:

**OP DE
SMALLE WEG
STAAT NOOIT
EEN FILE**

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL

4

**JEZUS'
BLOED WAST
WITTER DAN
SNEEUW**

visje
WWW.VISJEPOSTERS.NL

De Springplank info: een nieuwe frigo!!

We hebben weer een nieuwtje op De Springplank: een 'Little Free Library'.

Dit is een minibibliotheek waarbij het de bedoeling is dat je hier een boek uit kan meenemen en een ander boek voor in de plaats kan zetten.

Hier kunnen zowel boeken voor kinderen (heel graag!) als voor volwassenen in geplaatst worden.

Graag vragen we wel om boeken in goede staat, die ook zoveel mogelijk aansluiten bij de schoolvisie.

Echter is iedereen welkom om boeken te lenen en geven, dus ook buurtbewoners, wandelaars en mensen die op zoek gaan naar deze plaatselijke initiatieven.

Het Springcomité zal wel een oogje in het zeil houden, ook om bijvoorbeeld sluike storten tegen te gaan.

De regels kan je nalezen aan de binnenkant van de boekentil, maar hier ook alvast -de officiële- regels:

Je mag de boeken in dit kastje gratis meenemen op voorwaarde dat voor elk boek dat je meeneemt, je een ander boek in de plaats zet. Op die manier krijgt het kastje steeds nieuwe boeken en kan je zelf vaak terugkomen!

Geen oude rommel graag! Breng goede boeken mee die je zelf graag gelezen hebt en die je met plezier aan anderen doorgeeft.

We wensen je veel leesplezier!

De Springplank en Het Springcomité

Wij hebben gewonnen!



Wie mag er iets in steken:
- iedereen!!! Ook bakkers, restaurant, winkeliers,...

Wie mag er iets meenemen:
- Alle particulieren zonder bedoeling er geld mee te verdienen.
- Je mag zoveel meenemen als je nodig hebt. Smakelijk!

Wat mag er in:
- ongeopende blikjes, flessen, potjes, ...
- groenten en fruit
- alle voeding waar een niet vervallen datum op staat.
- vers bereid voedsel met datum van bereiding. Zoals soepen, dessertjes, ...

Wat mag er niet in:
- Alcoholische dranken
- Open flessen
- bedorven voedsel
- voedsel waarvan de vervaldatum overschreden is.

Openingsuren

maandag	7.30u - 17.30u
dinsdag	7.30u - 17.30u
woensdag	7.30u - 17.30u
donderdag	7.30u - 17.30u
vrijdag	7.30u - 17.30u
zaterdag	vrijwilliger gezocht
zondag	vrijwilliger gezocht

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers:

- Voor de beurtrol van onderhoud: alle producten controleren, orde zetten, zuiver maken, ...
- Openen en sluiten van de frigo in het weekend ('s morgens of 's avonds)



Hartelijk welkom op onze lofprijsavond



21 december

19.30 u tot 21.30 u

Kapel Bergvijver
Tieltse Baan 74
Aarschot

We zingen oude en
nieuwe liederen
om ons te richten op
onze Vader

door Jezus Christus
onze Heer.

We willen zo onze
Maker eren en

aanbidden

en elkaar als

broers en

ZUSSEN steunen

en bemoedigen

om de smalle weg te
gaan.

Opdat **Zijn**

Koninkrijk hier

meer en meer mag

komen, in onze

harten,

in onze levens, waar

we wonen en waar

we komen en dat

Zijn Wil

gedaan zal worden,

hier en nu en tot in

eeuwigheid.