

De Koreenaar

Evangelische Kerk Aarschot vzw
Mei 2018



Het lied van de maand Mei

Opwekking 555: Ik geloof in het bloed van Jezus

Ik geloof in het bloed van
Jezus.
Ik geloof in de kracht van zijn
naam.
Ik geloof dat Hij stierf voor mijn
zonden.
Ik geloof: Hij is opgestaan.
Ik geloof dat zijn moeder een
maagd was,
ik geloof in het heilig offerlam.
Ik geloof dat Hij opsteeg naar
zijn Vader
en dat Hij eens terugkomen
zal.

Refrein:

Op die rots bouwt de Heer zijn
kerk;
dit huis is niet gebouwd op
zand.
Op die rots staan wij samen
sterk;
het kwaad krijgt nooit de
overhand.

Ik geloof dat Hij ons kwam
redden.
Ik geloof dat Hij mens was,
zoals wij.
Ik geloof dat Hij ons zijn Geest
zond,

ik geloof in
zijn kracht ook in mij.
Ik geloof in zijn trouw elke
morgen,
dat zijn liefde er altijd al was.
Ik geloof dat Hij voor ons wil
zorgen,
ik geloof dat Hij zieken genas.

Refrein

Ik geloof in de eenheid van
zijn kind'ren
Zo verschillend, maar toch
één kerk.
Dat, waar wij in zijn Naam
bijezen zijn,
Jezus Zelf in ons midden werkt.
Ik geloof dat ik bergen kan
verzetten
en dat ik zijn stem kan
verstaan.
Ik geloof, als ik bid zonder
twijfel,
dat ik wonderen zal zien in zijn
naam.

Ik geloof in het bloed van
Jezus (3x)

Kleine Witte Duif

Toen Jezus zich liet dopen
Ging de hemel open
De Geest kwam op de Heer
Daalde op Hem naar
Zoals een duif uit de hemel

Kleine witte duif
Uit het hemelhuis
Breng ons een leven van vrede

Kleine witte duif
Uit het hemelhuis
Breng ons een leven van vrede

Voor wie op Jezus hopen
Gaat de hemel open
De Geest van onze Heer
Daalt dan op hen neer
Zoals een duif uit de hemel

Kleine witte duif
Uit het hemelhuis
Breng ons een leven van vrede

Kleine witte duif
(U bent mijn licht)
Uit het hemelhuis
(U bent mijn leven, mijn vrede)

Jaarthema

Serie 7: De waarheid: echt versus onecht

De laatste serie van het jaar handelt over waarheid. We hebben alvast eens gelezen/gehoord: "Jezus is de weg, de waarheid en het leven". Beter vertaald is dat: "Jezus is de waarachtige weg naar het leven". Waarheid in het Grieks draagt ook iets mee van 'in tegenstelling tot'. En dus, in tegenstelling tot andere wegen - die vals zijn, die ons aangesmeerd worden - is er maar één waarachtige weg. Dat is Jezus zelf. In Zijn licht lopen we niet verloren en komen we op bestemming. We bestuderen in deze prekenreeks hoe wij in dit licht kunnen wandelen.



Preek 1: Wat is waarheid?

(Joh 18:33-38, Joh 8:42-51, Joh 17:17-26)

Jezus is de waarheid, maar dat klinkt zo cryptisch. Hoe kan een persoon de verlichelijking van waarheid zijn? Wat maakt Jezus geloofwaardig? En hoe kan Zijn waarheid onze waarheid worden?

Preek 2: Jezus, de waarachtige weg tot het leven

(Joh 14:1-11, Joh 5:19-36, Joh 8:21-29)

Jezus is heengegaan om een plaats voor ons gereed te maken. Op welke manier is Jezus de weg om daar te geraken? Thomas leek nog niet te begrijpen dat we God echt leren kennen door Jezus. Hoe zit het met ons?

Preek 3: Jezus, het waarachtige licht

(Joh 3:20-21, Joh 1:9, Jak 1:22-27)

De waarheid is iets wat je doet. Deze preek gaat over hoe Jezus je corrigeert in onze dagdagelijkse wandel met Hem.

Rooster zondagsdiensten

Datum	Dienstleider	Prediking	Leesteksten
6 mei	Alfred	Vrije Bijdragen	
13 mei <i>Avondmaal</i>	Jasper	Gast spreker: Dimitri Vandenheede	Keuze gast spreker
20 mei	Louis	David	Joh. 21:18-23, Joh 3:8, Rom. 8 :7-17
27 mei <i>Avondmaal</i>	Alfred	Jasper	Joh 18:33-38, Joh 8:42-51, Joh 17:17-26

Verantwoordelijke dienstleiding: Alfred / Verantwoordelijke prediking: David

Kringen

Dag + tijdstip	KRINGEN		Locatie
Maandag om 19u30	7 mei	/	bij Marleen
Woensdag om 18u00	9 mei	/	Menno en Meredith
Woensdag om 19u30	9 mei	/	Chris en Greta
Vrijdag in namiddag	11 mei	/	Karel en Lieve

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool

	Toezicht kinderen 5-12 jaar	Crèche (kinderen -5)
6 mei	Greet	Florami
13 mei	Ilona	Femke
20 mei	Jasper	Veerle en David
27 mei	Steve	Anaë

Koffiedienst

6 mei	Jos en Gloria
13 mei	Louis en Lutgart
20 mei	Steven en Sabrina
27 mei	Igor en Olga

Meebrengen

- ~ 1 thermoskan koffie
- ~ 1 liter gewone melk
- ~ suikerklontjes
- ~ 1 fles mineraalwater
- ~ koekjes
- ~ 3 bussen sap

Degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen en restanten mee naar huis alsook een plastic zak om het afval in te doen
Verantwoordelijke koffiedienst: Greet

Bij verhindering graag onderling ruilen en elkaar informeren.

Verjaardagen in de maand Mei

- 4) Olga
- 14) Eleanor
- 19) Pieter VD Deen
- 21) Claude
- 24) Paul
- 27) Flor
- 31) Katrien



Tieners

12 mei zijn jullie welkom in Testelt om 18.30 uur.

26 mei komen we samen in Diest, zelfde tijd. Tot dan!

Vrouwen

Programma:

Op **vrijdag 4 mei** zullen Anja en Veerle een studie doorgeven uit het boekje "Ontplooiing" hoofdstuk 5.

Deze avond zal doorgaan bij Nathalie om 19:30.

Op vrijdag 1 juni komt Miet Demaerel spreken over "Opvoeding".

Deze avond zal doorgaan bij Veerle om 19:30.

Op 6 juli hopen we een gespreksavond te organiseren rond seksualiteit.

Deze avond zal doorgaan bij Bea.

Bijbelstudie

Op 23/5 zal Chris Sebrechts spreken over levensstijl, meer specifiek over hoe we als christenen omgaan met voeding en Beweging.

In deze week zullen er geen kringen plaatsvinden

Praktisch: om 19u30 in Ter Klasse.

Financiën EVKA

Als kerk hebben we ook kosten. Daarom geven de leden en vele bezoekers regelmatig een gift aan de Kerk. Het geld van de Evangelische Kerk Aarschot wordt beheert door een eigen VZW.

Van uw giften worden de huur en onderhoud van het gebouw en de loonkosten van de voorganger gedragen. Jaarlijks wordt ook een bedrag opzij gezet voor evangelisatie, voor de zondagschool werking, voor de mediatheek, etc. We organiseren regelmatig open activiteiten in Aarschot en steunen vaste christelijke projecten. U kan altijd een overzicht van de concrete budgettering, de inkomsten en de uitgaven opvragen bij Jelle Creemers; hij zal u hier graag in voorzien.

Indien u ook wil bijdragen kan dit op het rekeningnummer:

BE32 7390 1021 4202 (BIC: KREDBEBB) of via de collectebus in de kerk.

Een bijdrage omtrent gebedsmail :

Bidden voor elkaar:

Wij geloven dat als mensen bidden, God kan werken in levens en omstandigheden. Graag willen wij als Evangelische Kerk Aarschot de mogelijkheid aanbieden tot gebedsbemiddeling.



Sinds kort hebben we een e mail adres aangemaakt waar je in contact gebracht wordt met een gebedsteam die voor jou wil bidden. God kan grote dingen doen door gebed en als je jezelf daarvoor openstelt, kun je dit in je eigen leven ervaren. Voel je vrij om gebed te vragen via opgegeven email adres: vraagvoorgebed@gmail.com. Je gebedsonderwerpen worden in vertrouwen behandeld.

Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om een mailbericht te verzenden is het steeds mogelijk om een gebedsverzoek te doen. Dit kan telefonisch of via sms bij Therese: 0498/ 274737

Op zoek naar vaste bidders / gebedsteam:

Als jij graag iets voor mensen wilt betekenen door voor ze te bidden, kan je jezelf hiervoor opgeven bij Jasper als vaste bidder.

Bijdrage 1

Het Christelijke leven

Door pastor/leraar Dennis Rokser

Oorspronkelijk gepubliceerd in *The Grace Family Journal*, lente 2009

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#)) Vertaling door M.V.

Het christelijke leven ...

- ... gaat niet om U; het gaat om de Heer Jezus Christus! (Fil.1:20-21; Jer.9:23-24).
- ... gaat niet om Uw roem en luister; het gaat om Gods roem en luister! (1 Kor.1:31, 10:31).
- ... gaat niet om Uw verdiensten en middelen; het gaat om Gods genade en voorzieningen! (Joh. 1:16; Rom. 5:1-2; 1 Kor.15:10).
- ... gaat niet om Uw wijsheid; het gaat om Gods Woord! (Jes. 55:8-11; Ps.1:1-3).
- ... gaat niet om Uw wil; het gaat om Gods wil! (Matt.26:39; Rom. 12:1-2).
- ... wordt niet geleefd door Uw kracht; het wordt geleefd door de kracht van de Heilige Geest! (Rom. 7 & 8; Zach.4:6; Ef. 5:18).
- ... wordt niet geleefd volgens Uw voorwaarden; het wordt geleefd volgens Gods voorwaarden! (Rom. 6:11-13; 12:1-2).
- ... gaat niet om Dienst eerst; het gaat om Geestelijkheid eerst! (Joh. 15:1-5).
- ... gaat niet om het behagen van Uzelf; het gaat om het behagen van God! (2 Kor.5:8-10).
- ... gaat niet om een wandel door Zien of Voelen; het gaat om wandel door Geloof in de Genoeg-zaamheid van Jezus Christus! (Kol.2:6; 2 Kor. 5:7; Heb.11:6; Gal.2:20; Jer.17:5-8).
- ... gaat niet om het toedekken van zonden; het gaat om het belijden van zonden! (1 Kor.11:28-32; 1 Joh. 1:5-10; Spr.28:13).
- ... De sleutel tot het Horizontale is het Verticale! (Ps.127:1; Gal. 3:1-5; Joh. 15:1-5; Ef.5:18-6:9).
- ... Het Lijden is in Dit leven; de Heerlijkheid in het Volgende! (Rom.8:18-25; 2 Kor. 4:16-18).
- ... Los van een juiste relatie met de Heer is de mens Miserabel en het leven is Zinloos! (Prediker).
- ... Wij moeten onze ogen gericht houden op de Heer en Zijn Getrouwheid; niet op Mensen en hun Gebreken! (Heb. 12:1-2; 2 Tim. 2:13; 1 Thess. 5:24; Klaagl. 3:22-24).
- ... Uw grootste problemen zijn Uzelf, uw Onafhankelijkheidszin en uw Ongeloof; het zijn niet uw Omstandigheden of de Anderen! (Rom. 7:14-18; Jak. 1:2-4; 1 Pet. 1:6-7).
- ... Ontgoocheld zijn in Uzelf is Geloofd te hebben in Uzelf! (2 Kor. 3:5-6)

... De weg naar Boven gaat naar Beneden, want Hij moet Meer worden en U moet Minder worden! (2 Kor. 4:8-11; Joh. 3:30)

... God weerstaat de Hoogmoedigen, maar geeft genade aan de Nederigen! (Jak. 4:6; 1 Pet. 5:5).

... Gods genade is genoeg voor u, want wanneer u Zwak bent (in uzelf) kan u Sterk zijn (in Hem)! (2 Kor. 12:7-10).

... Het is beter een aanhankelijke Maria te zijn dan een bezige, vruchteloze Martha! (Luk. 10:38-42).

Bijdrage 2

Deel 2 samenvatting boek: Onweerstaanbaar voor God: Het verwoestende karakter van hoogmoed; de zegen van nederigheid.

Hoogmoed leidt ons naar iedere mogelijke ondeugd: het is een gemoedsgesteldheid die volledig anti-God is (...) Ieders hoogmoed wedijvert met de hoogmoed van alle anderen. (C.S. Lewis)

Bijna alles in onze samenleving voedt en prikkelt onze hoogmoed: entertainment, reclame, media, wetenschap, het zakenleven en het leven binnenshuis. Meer dan ooit gaat het alleen maar om beeldvorming en persoonlijke prestaties. Dit heeft op zijn beurt weer gezorgd voor een overweldigende druk om de ander te overtroeven – om slimmer sterker, geschikter, aantrekkelijker en rijker te zijn.

Al vroeg in het leven worden ambitie en pronkzucht de kinderen ingeprint. Ze moeten hun uiterste best doen en anderen voorbijstreven, de competitiegeest uitstralen. Bijbels gezien is elk van deze termen een duivelse manifestatie van hoogmoed.

Gebed: "Heer, nu begrijp ik dieper waarom hoogmoed zich in mij ontwikkeld heeft. Help me om het systeem van de wereld, waarin hoogmoed beloond wordt, te ontvluchten. De walgelijke oplossing die de duivel voor emotionele pijn heeft wil ik niet. Als nog is, wil ik lijden als een goede soldaat van Christus. Zijn beeld wil ik gelijkvormig worden en laat het beeld van de duivel in mij vernietigd worden. Werk dat in mij Heer. Amen"

Verschillende vormen van hoogmoedig:

Hooghartigheid: Je beter voelen dan anderen.

Jezelf slimmer mooier, sterker, meer capabel zien dan anderen, ... allemaal aspecten van arrogantie.

Degene die zichzelf verheft boven de anderen, ervaart een soort van opgewondenheid.

IJdelheid: Smachten naar goedkeuring van anderen.

De druk om aantrekkelijk te zijn kan heel krachtig zijn – in het bijzonder voor hen die om aandacht verlegen zitten. IJdelheid zet een mens gevangen. Zijn leven wordt gebonden door de goedkeuring van mensen. Iemand moet voortdurend kijken, spreken en handelen zoals anderen willen dat hij doet. Zelfbescherming: iemand die zich d.m.v. trots beschermt, vindt het erg moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen. Hij is extreem verdedigend ingesteld en voelt zich al gauw aangevallen.

Ongenaakbaarheid:

Iemand die ongenaakbaar is, houdt en niet van op enige manier gecorrigeerd te worden. Zo iemand is zichtbaar gespannen als je hem aanspreekt op dingen in zijn leven die moeten veranderen. 'Wijs een spotter niet terecht anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben; (Spreuken 9:7-8)
Want de Heer bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt (Hebr. 12:5-6).

Confrontatie met zonde door een godvruchtig persoon is een van de meest effectieve methoden die de Heer gebruikt om noodzakelijke verbetering in het leven van een christen teweeg te brengen. Een bestraffing werkt dieper in op een verstandige, dan een honderdtal stokslagen op een dwaas'. (Spreuken 17:10)

Betweterigheid:

De betweter is meestal erg getalenteerd begaafd en goed geïnformeerd. Hij heeft de neiging te denken dat hij alles op allerlei manieren kan, en vaak kan hij dat ook!

Zijn hoge dunk van zichzelf, zijn hardnekkige ego, zorgt ervoor dat hij de gaven van anderen erg wantrouwt. Niemand is zo bekwaam of goed geïnformeerd als hij. Dit is een van de redenen waarom hij zich liever niet voegt onder de leiding van anderen. Hij denkt dat hij het beter zou kunnen doen als hij de leiding had. Zijn arrogante houding maakt hem opstandig tegenover degenen die boven hem staan.

Neerbuigend schrijft hij de kwaliteiten en ideeën van anderen af.

Jesaja waarschuwde: "Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig." (Jes. 5: 21)

Opstandigheid:

De westerlingen zijn vaak erg onafhankelijk en willen hun eigen gang gaan. Mensen onderwerpen zich doorgaans slechts aan leiders, voor zover dat absoluut noodzakelijk is. Maar onderwerping is een belangrijk deel van het christelijk leven.

- a) Aan de wetten van het land (1 Pe. 2:13-14, Rom. 13:1-7)
- b) Vrouwen aan hun mannen (1 Pe. 3:1-6)
- c) Knechten aan hun bazen (1 Pe. 2:18)
- d) Aan uw voorgangers (Hebr. 13:17)
- e) Aan de ouderen en aan elkaar. (1 Pe. 5:5)

Een gebrek aan onderwerping aan God is ook een facet van hooghartigheid.

Geestelijke hoogmoed:

Het tegenovergestelde van 'arm van geest' ; Denken dat je een geestelijke reus bent. De Farizeeërs en schriftgeleerden. Super geestelijke types, die altijd een woord van God horen. "God weerstaat de hoogmoedigen"; (I Pe. 2:23) en hoe groter de hoogmoed is die er in een persoon leeft, hoe meer hij weerstaan zal worden.

Het geweldige van het Koninkrijk van God is dat zondaren altijd berouw kunnen tonen!

God zal je helpen die bepaalde vorm van hoogmoed te overwinnen – op zijn minst tot op grote hoogte. Als je het onder ogen ziet, zal dit je helpen om er tegen te strijden en je ervan te bekeren wanneer het ook maar zijn lelijke kop opsteekt.

Gebed:

"Heer, laat elke vorm van hoogmoed die zich in mijn hart ophoudt in de praktijk van mijn leven door mij ontdekt worden. Ontmasker ze voor wat ze voor wat ze werkelijk zijn. Help mij om me er meer van bewust te zijn hoe hoogmoed mijn omgang met U en anderen beïnvloedt. Bevrijd mij! Amen"



Hartelijk welkom op onze Lofprijsavond



iedere derde vrijdag v.d. maand
19.30 u tot 21.30 u
Kapel Bergvijver Tielse Baan 74 Aarschot

18 mei

15 juni 20 juli 17 augustus
21 september 19 oktober 9 november 21 december

We zingen oude en nieuwe liederen om ons te richten op onze Vader
door Jezus Christus onze Heer.

We willen zo onze Maker eren en aanbidden
en elkaar als broers en zussen steunen en bemoedigen
om de smalle weg te gaan.

Opdat Zijn Koninkrijk hier meer en meer mag komen, in onze harten,
in onze levens, waar we wonen en waar we komen en dat Zijn Wil
gedaan zal worden, hier en nu en tot in eeuwigheid.