

De Koreenaar

Evangelische Kerk Aarschot vzw
Februari 2018

Het lied van de maand Februari **Bedenk het goede** (Fil. 4:4-8)

(Tekst & Muziek: Willem Come)



*Bedenk dan al wat goed
al wat waardig en
rechtvaardig is
al wat zuiver, lieflijk en eervol
is.*

*Al wat deugdzaam is en lof
verdient, al wat waarheid is.
Bedenk dat en pas het toe.
Overdenk dat en werk het uit.*

*En de God van de vrede zal
bij je zijn
Ja, de God van de vrede is
dan bij u.
En de God van de vrede zal
bij je zijn*

*Ja, de God van de vrede is
dan bij u.
Bedenk dan al wat goed
al wat waardig en
rechtvaardig is
al wat zuiver, lieflijk en eervol
is.*

*Al wat deugdzaam is en lof
verdient, al wat waarheid is.
Bedenk dat en pas het toe.
Overdenk dat en werk het uit.*

*En de God van de vrede zal
bij je zijn
Ja, de God van de vrede is
dan bij u.
En de God van de vrede zal
bij je zijn
Ja, de God van de vrede is
dan bij u.*

Een gat in de lucht

ik wil vro-vro- vro-vro vrolijke liedjes zingen
o-o- o-o over de straten swingen
ho-ho- ho-ho hoog in de wolken springen

een gat in de lucht

ik wil zo-zo- zo-zo zomaar iets gekks verzinnen
bo-bo- bo-bo boven op bergen klimmen
ho-ho- ho-ho hoog in de wolken springen

een gat in de lucht

voor het eten op mijn bord
dat ik morgen jarig word
dat ik mee mag doen met sport
voor de acht op mijn rapport

ik wil...

voor mijn nieuwe spijkerbroek
voor het avonturenboek
bij mijn oma op bezoek
voor een dikke pannenkoek

ik wil...

ik ben blij dat U ons kent
dat U onze Vader bent
dat U altijd van ons houdt
ook al gaat het wel 'es fout

ik wil...

(Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld)

Jaarthema

Momenteel zijn we bezig met serie 4: "Wie is onze buur?". We kijken hoe Jezus omgaat met verschillende mensen (ontvankelijken, onverschilligen, vijandigen). Vanaf 25/2 vangen we de volgende serie aan:

Serie 5 - Op weg naar Pasen: van duisternis naar licht

Zoals Christenen vanouds gebruiken we de 40 dagen voor Pasen om ons in het licht van Christus te plaatsen om daarna zelf het licht uit te dragen.

We bezinnen ons over Zijn sterven & opstanding. Daarin identificeren we ons met Hem.

We denken na over hoe dat licht onze levens kan reinigen. Hierdoor kunnen we dan met nieuwe toewijding uitstappen om te schijnen in onze omgeving.



1. *Waarom vasten?*
2. *Gesnoeid worden om vrucht te dragen*
3. *Het kruis als overwinning*
4. *Het klopt als een bus!*

Om deze 40 dagen van bezinning in te leiden gaan we van start met een 'vastenviering' (zie verder in de Korenaar)

Rooster zondagsdiensten

Datum	Dienstleider	Prediking	Leesteksten
4 februari	Jasper	Gie	Joh 8:33-58 / Joh 15:18 - 16:4 / Joh 18:19-24
11 februari <i>Avondmaal</i>	Alfred	Vrije bijdragen	
18 februari	Glenn	Dominique Vandelanote	Keuze gastspreker
25 februari <i>Avondmaal</i>	Louis	Karel	Joh 4:31-38 / Ezra 8:21-23 / Hand 13:1-3

Verantwoordelijke dienstleiding: Alfred / Verantwoordelijke prediking: David

Kringen

Dag + tijdstip	KRINGEN		Locatie
Maandag om 19u30	12 februari	26 februari	bij Marleen
Woensdag om 18u00	14 Februari		Menno en Meredith
		28 februari	Jasper en Anja
Woensdag om 19u30	14 februari	28 februari	Chris en Greta
Donderdag om 19u30	1 februari	15 februari	Glenn en Katrien
Vrijdag in namiddag	2 februari	16 februari	Karel en Lieve

Bidstonden

Donderdag 8 en 22 februari is er om 19.30 uur bidstond bij Jos en Gloria.

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool

	Crèche (kinderen -5)	Toezicht kinderen 5-12 jaar
4 februari	Florami	Glenn
11 februari	Katrien	Marijke
18 februari	Lles en Anaë	Ilona
25 februari	Brigitte	Steve

Koffiedienst

4 februari	Rik en Thérèse
11 februari	Daniël en Marleen
18 februari	Chris en Greta
25 februari	Yuliya en Willem

Meebrengen

- ~ 1 thermoskan koffie
- ~ 1 liter gewone melk
- ~ suikerklontjes
- ~ 1 fles mineraalwater
- ~ koekjes
- ~ 3 bussen sap

Degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen en restanten mee naar huis. Graag ook een vochtige vod meebrengen om de tafel af te vegen en een plastieken zak om al het afval in te doen.

Verantwoordelijke koffiedienst: Greet

Bij verhindering graag onderling ruilen.

Verjaardagen in de maand Februari

- 1) Rik
- 3) Femke, Nathan V.
- 6) Lise
- 9) Chris
- 11) Gust
- 13) Maureen
- 21) Florami
- 25) Anna



Tieners

Deze maand komen we weer twee keer samen.

- ❑ **3 februari** zijn jullie om 18.30 uur welkom bij Jasper en Anja.
- ❑ **17 februari** gaat de tieneravond door bij Menno.

Allemaal weer hartelijk welkom!

Miniconferentie

Op zondag **11/2** komen we samen voor een kleine conferentie. Net zoals het gavenfeest in de zomer, willen we ook hier tijd maken voor samen-zijn, om onze talenten in te zetten om elkaar te dienen en samen af te stemmen over ons kerk-zijn.

Heel specifiek willen we verder bouwen op het jaarthema: hoe kunnen we licht zijn in onze omgeving.

Programma

We zullen samen eten, volgens het beproefde potluck-idee: Iedereen brengt iets mee voor zijn eigen gezin en samen delen we dan alles. Daarna zal er programma voorzien worden met daarin ingrediënten als een debat, quiz, presentaties, studie,... (voor volwassenen) en zang, dans, knutselen, muziek, koken,... (voor kinderen).

Vastenviering

Woensdag **14/2** is de 40ste dag voor Pasen. Dan willen we het startschot geven voor een periode van persoonlijke bezinning. We komen dan om 19u30 in het kerkgebouw samen voor een speciale viering, waarin we samen de tijd nemen om na te denken over onze wandel met Hem.

Verder willen we deze tijd gebruiken om persoonlijk te bezinnen over hoe ieder van ons op zijn/haar eigen manier die 40 dagen kan gebruiken om ons te bezinnen over Zijn dood en opstanding en hoe dit ons bepaalt in onze opdracht om 'het licht van de wereld' te zijn.

We vullen deze tijd in door middel van samenzang, gebed, vrije bijdrage en het samen vieren van het avondmaal.

Gemeentevergadering

In februari zal onze jaarlijkse gemeentevergadering plaatsvinden. We nodigen hiervoor alle leden van de gemeente uit (zie DIW). Weet je niet of je al dan niet lid bent? Contacteer dan eerst even Jasper.

Het is belangrijk dat we met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Er zullen een aantal **belangrijke beslissingen** gemaakt worden die **bepalend** zullen zijn voor het **verdere reilen en zeilen** van de gemeente.

Wanneer: dinsdag 27 februari om 20.00 uur

Waar: feestzaal Ter Klasse

Wie: Alle leden van de EKA (of minstens 1 lid per gezin).

Een bijdrage omtrent gebedsmail :

Bidden voor elkaar:

Wij geloven dat als mensen bidden, God kan werken in levens en omstandigheden. Graag willen wij als Evangelische Kerk Aarschot de mogelijkheid aanbieden tot gebedsbemiddeling.



Sinds kort hebben we een e mail adres aangemaakt waar je in contact gebracht wordt met een gebedsteam die voor jou wil bidden. God kan grote dingen doen door gebed en als je jezelf daarvoor openstelt, kun je dit in je eigen leven ervaren. Voel je vrij om gebed te vragen via opgegeven email adres: vraagvoorgebed@gmail.com. Je gebedsonderwerpen worden in vertrouwen behandeld.

Op zoek naar vaste bidders / gebedsteam:

Als jij graag iets voor mensen wilt betekenen door voor ze te bidden, kan je jezelf hiervoor opgeven bij Jasper als vaste bidder.

Een bijdrage van Robin:

Waarom nóg een boek over christenvervolging in Nederland?

geschreven door **Jan Vermeer** werkzaam bij Open Doors



Geloof me: ik heb me deze vraag vaak gesteld tijdens het schrijven van 'Verboden', het vervolg op De Geheime Kerk. Is er behoefte aan nóg een boek over christenvervolging in Nederland? Zitten mensen hierop te wachten?

Telkens als ik voor dag en dauw opstond en telkens als ik vastliep bij het schrijven, moest ik me herinneren aan waarom ik boeken schrijf over vervolgde christenen.

Ten eerste om lezers zoals jij te motiveren vervolgde christenen te steunen met gebed en misschien ook wel financieel. Maar ten tweede om jou een andere kant te laten zien van God.

Ik ben ontzettend bevoorrecht dat ik regelmatig tijd met vervolgde christenen mag doorbrengen en diepe gesprekken met hen kan voeren. Soms bemoedig ik hen, nog vaker bemoedigt God mij door hen heen.

Mijn gebed voor 'Verboden'

En dat is ook mijn gebed voor 'Verboden': dat de vervolgde kerk zo dicht bij *jou* komt dat God door het verhaal heen tot jou kan spreken, dat hij je kan bemoedigen én kan uitdagen.

Na het schrijven van De Geheime Kerk vorig jaar was het verhaal nog niet af. In mijn hoofd ging God verder met de personages. Ook de rest van het verhaal moet gewoon worden verteld.

In deel 1 van De Geheime Kerk brak christenvervolging los in Nederland. De kerk moest ondergronds. Hoofdpersoon David de Winter werd symbool van het verzet tegen de kerk en kwam voor onmogelijke keuzes te staan.

Keuzes die vervolgde christenen vandaag de dag voortdurend maken. Het schrijven van De Geheime Kerk biedt me dan ook een unieke kans om alle aspecten van christenvervolging te belichten: de vreugde en het verdriet, de eenzaamheid en Gods nabijheid, de geheimzinnigheid en het vertrouwen.

Waar het eerste deel vooral ging over het verwerken van de schok van de plotselinge vervolging, gaat het tweede deel over de vraag hoe een ondergrondse kerk functioneert.

- Wat als de Bijbel verboden is?*
- Wat als samenkomen niet meer mag?*
- Wat als je moet kiezen tussen je geloof en je familie?*

David, Chantal en Sharon spelen sleutelrollen in 'Verboden', maar het verhaal wordt verteld vanuit:

- Geheim agent Saul, die is overgestapt naar de politie-eenheid die christenen moet ontmaskeren;
- Vriendin Marianne, die tegen christenen is maar op een merkwaardige manier wordt aangetrokken door het geloof en dat verzwijgt voor haar ouder;
- Voorgangersvrouw Jasmine uit Nigeria, die door God wordt uitgedaagd om naar Nederland te gaan om bijbels te smokkelen

Ik heb 'De Geheime Kerk' en 'Verboden' niet geschreven om je bang te maken.

Het is geen waarschuwingsboek.

In plaats daarvan probeer ik je op verhalende wijze te laten zien dat... Misschien moet ik dat maar niet zeggen. Het boek heeft een boodschap voor jou. Laten we het daar maar op houden.

Hartelijk welkom op onze lofprijsavond

iedere 3^e vrijdag van de maand

19.30 u tot 21.30 u

Kapel Bergvijver Tielse Baan 74 Aarschot

16 februari

16 maart 20 april 18 mei 15 juni 20 juli
17 augustus 21 september 19 oktober 9 november 21 december

*We zingen oude en nieuwe liederen om ons te richten op onze Vader
door Jezus Christus onze Heer.*

*We willen zo onze Maker eren en aanbidden
en elkaar als broers en zussen steunen en bemoedigen
om de smalle weg te gaan.*

*Opdat Zijn Koninkrijk hier meer en meer mag komen, in onze harten,
in onze levens, waar we wonen en waar we komen en dat Zijn Wil
gedaan zal worden, hier en nu en tot in eeuwigheid.*