

# De Koreenaar

Evangelische Kerk Aarschot vzw  
Januari 2018

Het lied van de maand Januari  
**Opwekking 702 - Er is kracht**



Er is kracht voor wie hopen op de  
Heer  
wij hopen op de Heer,  
ja, wij hopen op de Heer.

Nieuwe kracht als wij hopen op  
de Heer  
wij hopen op de Heer,  
ja, wij hopen op de Heer.

De God die troont voor eeuwig;  
de hoop die onze redding is.  
U bent de God die eeuwig leeft.  
De God die eeuwig leeft.  
U raakt niet moe of uitgeput,  
Heer.

U bent de zwakke tot een schild,  
U sterkt en troost wie lijdt.  
U tilt ons op met arendsvleugels.  
Er is kracht voor wie hopen op de  
Heer

wij hopen op de Heer,  
ja, wij hopen op de Heer.

Nieuwe kracht als wij hopen op  
de Heer  
wij hopen op de Heer,  
ja, wij hopen op de Heer.

De God die troont voor eeuwig;  
de hoop die onze redding is.  
U bent de God die eeuwig leeft.  
De God die eeuwig leeft.  
U raakt niet moe of uitgeput,  
Heer.

U bent de zwakke tot een schild,  
U sterkt en troost wie lijdt.  
U tilt ons op met arendsvleugels.  
U bent de God die eeuwig leeft.  
De God die eeuwig leeft.  
U raakt niet moe of uitgeput,  
Heer.

U bent de zwakke tot een schild,  
U sterkt en troost wie lijdt.  
U tilt ons op met arendsvleugels.  
U bent de zwakke tot een schild,  
U sterkt en troost wie lijdt.

U tilt ons op met arendsvleugels.

## Martha, Martha

Martha, Martha  
Leg je bezem neer  
Al dat werken komt een andere keer  
Martha, Martha  
Altijd in de weer  
Kies het beste deel  
Luister naar de Heer

Ik moet werken, bezig zijn  
Want dat vindt de Heer zo fijn  
Nee, zegt Jezus, wees nou stil  
Luister eerst naar wat Ik wil

Martha, Martha...

Ik moet werken, steeds maar weer  
Want dat doe ik voor de Heer  
Nee, zegt Jezus, dat gaat mis  
Weet je wat belangrijk is?

Martha, Martha...



(Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld)

## Rooster zondagsdiensten

Datum	Dienstleider	Prediking	Leesteksten
7 januari	Alfred	Vrije bijdragen	
14 januari <i>Avondmaal</i>	Jasper	Ko De Nood	Keuze gastspreker
21 januari	Alfred	David	Joh 1:44-52, Joh 3:1-21, Joh 4:1-30
28 januari <i>Avondmaal</i>	Louis	Jasper	Joh 6:24-42, Joh 7:1-9, Joh 18:28-40

*Verantwoordelijke dienstleiding en prediking: Alfred*

### Jaarthema

#### Serie 4: Wie is onze buur?

Jezus zegt dat wij het licht der wereld zijn en dat we ons licht moeten laten schijnen voor mensen, zodat zij onze goede werken zien en daardoor onze Vader, Die in de hemel is verheerlijken.



Ons verlangen is om te schijnen, maar ook als we naar het leven van Jezus kijken, dan zien we dat Jezus met verschillende mensen op een verschillende manier omgaat.

Wat kunnen we leren van Hem? Hoe gaat hij met verschillende types van mensen om? Aan wie geeft hij Zijn tijd? Aan wie geven wij onze tijd?

### Bidstonden

Donderdag 11 en 25 januari is er om 19.30 uur bidstond bij Jos en Gloria.
---

### Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool

	Crèche (kinderen -5)	Toezicht kinderen 5-12 jaar
7 januari	Brigitte	Marijke
14 januari	Lles en Anaë	Ilona
21 januari	Femke	Steve
28 januari	Veerle en David	Greet

## Koffiedienst

7 januari	Georges en Nore
14 januari	Erik en Nathalie
21 januari	Flor en Eva
28 januari	Maria en Jeannine

Meebrengen

- ~ 1 thermoskan koffie
- ~ 1 liter gewone melk
- ~ **suikerklontjes**
- ~ 1 fles mineraalwater
- ~ koekjes
- ~ 3 bussen sap

Degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen en restanten mee naar huis. Graag ook een vochtige vod meebrengen om de tafel af te vegen en een plastic zak om al het afval in te doen.

*Verantwoordelijke koffiedienst: Greet*

***Bij verhindering graag onderling ruilen.***

## Verjaardagen in de maand Januari

- 1) Gloria
- 2) Brigitte
- 9) Chantal
- 11) Natalie
- 14) Greta, Daniël
- 16) Greet
- 17) Rosalin
- 20) Faye
- 21) Zwannet



## Tieners

Op **woensdag 3 januari** gaan we samen een middag schaatsen in Heist-op-den-Berg. We verzamelen om 13.30 uur bij de ingang. (Ijsbaan Heist, Kasteelstraat 85, 2220 Heist-op-den-Berg).

De kosten zijn €4.50 voor de middag. Als je niet je eigen schaatsen meeneemt, betaal je ook nog €3,- schaatshuur.

We stoppen rond 16.00 uur.



**Zaterdag 20 januari** komen we samen in Diest voor een tieneravond. Jasper zal de laatste studie in onze serie over de zaligsprekingen houden (Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden...)

Welkom om 18.30 uur!

## Een bijdrage omtrent gebedsmail :

*Bidden voor elkaar:*

*Wij geloven dat als mensen bidden, God kan werken in levens en omstandigheden. Graag willen wij als Evangelische Kerk Aarschot de mogelijkheid aanbieden tot gebedsbemiddeling.*



*Sinds kort hebben we een e mail adres aangemaakt waar je in contact gebracht wordt met een gebedsteam die voor jou wil bidden. God kan grote dingen doen door gebed en als je jezelf daarvoor openstelt, kun je dit in je eigen leven ervaren. Voel je vrij om gebed te vragen via opgegeven email adres: [vraagvoorgebed@gmail.com](mailto:vraagvoorgebed@gmail.com). Je gebedsonderwerpen worden in vertrouwen behandeld.*

*Op zoek naar vaste bidders / gebedsteam:*

*Als jij graag iets voor mensen wilt betekenen door voor ze te bidden, kan je jezelf hiervoor opgeven bij Jasper als vaste bidder.*

## Een bijdrage van Gloria:

### 5 Tips Om De Bijbel In De Praktijk Om Te Zetten In Je Persoonlijk Leven (Jack Wellman)

#### *Pas het toe*

Je kunt het Woord van God niet toepassen zolang je het Woord van God niet kent. Als Je weet wat Jezus en de andere spelers in het Oude en Nieuwe Testament ons vertellen over hoe interactie te hebben met de wereld, kunnen we dit toepassen in de wereld. Jezus geeft ons een idee hoe we zijn onderwijs in onze leven kunnen toepassen:

**“Hou van je vijanden en bid voor diegenen die u vervolgen”** (Matt 5:44). Indien je geleid wordt door geloof, hou van hen en bid voor hen. Dat is het toepassen van Gods Woord.

#### *Spreek het uit*

Bij een recente begrafenis onlangs, was ik vooraf door de overledene gevraagd om het Evangelie te prediken en om te vertellen aan zijn familie en vrienden dat een begrafenis een “Vaarwel” is als ze niet vertrouwen op Christus, maar voor de kinderen van God, is het een: “tot weerziens”, omdat de persoon waar we om rouwen in de aanwezigheid van de Heer is en van Zijn Heerlijkheid. Hij zou echt niet terug willen komen. In ieder geval, het is niet de laatste keer dat we hem zien, dus we moeten vertellen dat er hoop is in Christus en in niemand anders. Dat is de Bijbel in praktijk brengen in je leven.

#### *Leef het*

Als je het leeft, zullen mensen het zien, en als ze het zien, zullen ze het misschien wel geloven. Wat is “het”? Het is het uitleven van het Woord van God door nederig en zachtmoedig te zijn. Dat is het tegenovergestelde van hoe de wereld werkt, maar dat is waarom wij het zout zijn en dat het licht mensen aantrekt naar Christus, net zoals een mot aangetrokken wordt door licht. Door zachtmoedig te zijn, weerspiegel je niet alleen Jezus’ leven op aarde (Fil. 2), wordt er gezegd: **“Zalig zijn de zachtmoedigen, want deze zullen de aarde erven”** (Matt 5:5). Zachtmoedigheid spreekt voor zich zonder een woord te zeggen.

## *Denk na*

Als je in de spiegel kijkt, zal je waarschijnlijk, net als ik, nadenken over de tijd die bezig is je in te halen, maar als je het Woord van God leest, zal je zien dat het Woord van God jou leest! Het heeft de kracht om ons te veranderen. En als we nadenken over deze verandering voor anderen door de wijze waarop we leven, kunnen ze niet anders dan het te zien. Enkel door Gods Heilige Geest kunnen we de Zoon van God als spiegel zien (Rom. 8:29), dus als je probeert om het leven van Christus te weerspiegelen, zal je het Woord van God uitleven in je eigen leven. Dit zal zonder meer opvallen voor degenen die je bekijken.

## *Onthoud het*

Het is moeilijk om het Woord van God uit te leven als je het Woord van God niet kent, maar als je het Woord van God wel kent, kan je het uitleven.

Het vers "hou van je vijanden" (Mattheüs 5:44 is) zal me pas te binnen schieten als ik het ken. Als iemand dan probeert mij te schade te berokkenen of tegen mij gekant is, ken ik genoeg van de Bijbel om te weten dat ik voor hem moet bidden en van hem houden. Dat is wat Jezus deed. Dit kan me weerhouden om te reageren met kwaadheid.

## *Besluit*

Als je Mattheüs hoofdstuk 5 leest, kan je zien wat we moeten zijn in de wereld. In plaats van zand in het mechanisme, moeten we het zout zijn dat zich verspreidt in de levens rondom ons, en het licht dat schijnt in de duisternis, zodat anderen aangetrokken worden tot het Licht van de Wereld. De Bijbel bevat onderwijs vol werkwoorden; met andere woorden, het gaat om wat je DOET. Liefde is een werkwoord. Het is actie georiënteerd, niet enkel gesproken woorden, want praatjes zijn goedkoop. Anderen liefhebben is het Woord uitleven en het in praktijk brengen in je eigen leven.

## Een bijdrage van Agnes:

*Heeft men ooit begrepen, dat het kind in Bethlehem stal.*

*Groot en enig Heerser was en is en blijven zal.*

*Heeft men iets begrepen, van de Majesteit in Hem.*

*Van dat kleine kind in Bethlehem.*

*Niemand was ooit groter.*

# *De Zielenwinner dreigt uit te sterven*



## **De Zielenwinner**

We zouden ons grote zorgen moeten maken over het uitsterven van een bedreigde soort in onze kerken: de zielenwinner. Nee, het gaat er niet om dat we dat enigszins ouderwetse woord moeten behouden, maar wel dat we de soort opnieuw leven moeten inblazen.

Er was een tijd dat elke christen verwacht werd een "zielenwinner" te zijn. Iemand die opnieuw geboren was wilde direct daarna ook zelf mensen voor Christus gaan winnen. Zodra iemand tot wedergeboorte kwam werd hij bevangen door een militante geest van evangelisatie.

## **Waarom?**

Waarom wordt deze soort met uitsterven bedreigd? Daar zijn eigenlijk twee redenen voor. Duidelijke, maar soms toch heel subtiele redenen, waardoor dat gezonde, vurige en geestvervulde leven al snel uit een discipel van Jezus wordt geknepen.

Ten eerste is er het feit dat wij in een na-christelijke wereld moeten leven. Het oude Evangelie wordt door de buitenwereld bekeken als iets hopeloos ouderwets en iets wat allang achterhaald is. Iets wat niemand meer serieus kan nemen vandaag. We worden door die wereld gedwongen ons in stilte te gaan zitten schamen.

Ten tweede leven we in een multiculturele en pluralistische samenleving, die ons (nog) vriendelijk vraagt om het zwijgen er maar toe te doen, zodat we niet als een extremist zullen worden bestempeld. We worden door diezelfde wereld gevraagd om ons binnen onze eigen muren terug te trekken.



## **Het ontbrekend "aas"**

Het gevolg is dat in de evangelisatie onze hengels, waarmee we vroeger visten, nu zonder aas en zonder haakje in de hoek staan. We hebben in sommige kerken nog wel evangelisatieprogramma's waaraan je kunt meedoen, maar altijd vrijblijvend en vooral zonder het "oog-in-oog"-contact met de niet-christen. Je hoeft voor die evangelisatie allang je kruis niet meer op te nemen. En daarmee is het ware Bijbelse discipelschap ook tot het verleden gaan horen.

Begrijp me niet verkeerd, ik pleit niet voor de koude en ongevoelige benadering die sommige straatpredikers in het verleden (en ook vandaag nog) hebben laten zien. Met alle ellendige gevolgen vandien. Maar wel voor de terugkeer van die vrijmoedige "tot-het-einde-der-aarde" geest, die je altijd weer tegenkwam in die kleine en zwakke kerkjes uit het Nieuwe Testament.

## **Heidens**

Als het waar is, zoals sommige zeggen, dat het Westen weer zo heidens is als in de "eerste eeuw", dan is het de hoogste tijd dat we ook het geloof van die eerste eeuw terug gaan vinden. Een geloof dat, ondanks de druk om te zwijgen, zei "*Wij moeten spreken over wat wij gezien en gehoord hebben!*" (Hand. 4:20). Of, zoals van de gemeente in Thessalonica gezegd werd dat "*het woord uit hun midden heeft weerklonken*" (1 Thess. 1:8)

## **Reputatie**

Die eerste christen hadden geen reputatie om te verliezen. Zij waren "nobodies" en zij waren daar tevreden mee. Als ze zouden sterven, dan zou dat zeker niet vanwege hun waardigheid zijn. Zij maakten zich alleen grote zorgen over de eeuwige bestemming van hun medemens. Paulus zelf verheugde zich erin om "*het uitvaagsel der wereld*" en "*aller voetveeg*" genoemd te worden. (1 Cor. 4:13). Die titels wilde hij bewust op zijn CV hebben staan!

Wij geloven vandaag dat we de wereld kunnen winnen met de kwaliteit van onze website, literatuur en gebouwen. Natuurlijk moeten we zorgen dat we daarin geen rommel leveren. (Ouderwets en antiek is niet hetzelfde als "geestelijk"!)

Maar als we in die dingen ons vertrouwen hebben gesteld, dan zullen we niets meer weten over die authenticiteit en de kracht van het Nieuwe Testament.

## **De zegen van vervolging**

Het verlies van onze vrijheid om samen te komen en om te evangeliseren wil uiteraard niemand. Maar diep van binnen weten we eigenlijk wel dat die tijd voor de deur staat. Zou het zo kunnen zijn dat we gedwongen zullen worden om opnieuw die vrijmoedige zielenwinnende getuigen te worden die we behoren te zijn? Iets wat in landen als Iran allang weer in de gemeente is teruggekeerd.

## **Vreugde!**

Vreugde is altijd onlosmakelijk verbonden aan evangelisatie. C.H. Spurgeon, de prediker uit een inmiddels heel andere tijd en cultuur, zei het zo: *"Zelfs al zou ik egoïstisch zijn en alleen maar aan mijn eigen geluk zou denken, juist dan zou ik ervoor kiezen om een zielenwinner te worden... !"*

## **Duivelse vervalsingen**

Er bestaat een vijand die het belang van zielenwinnen maar al te goed begrijpt. Is het u ook opgevallen dat de Jehova Getuigen zich vandaag niet meer beperken tot hun bekende deur-aan-deur werk, maar nu ook te vinden zijn met hun literatuur op de hoeken van straten en in het centrum van de stad? Hun vals evangelie is hen genoeg waard om er al hun tijd aan te wijden en er voor uitgelachen te worden.

## **Toegerust voor het werk**

Het Nieuwe Testament spreekt duidelijk over een geestelijke strijd, waarin moedige soldaten bereid zijn te vechten voor het behoud van zielen. Dat is heldhaftige taal, maar de God van de Bijbel wil ons met vreugde, ondanks onze angsten en zwakheid toch in deze strijd inzetten. We hoeven geen geleerden te zijn om met het Evangelie de wereld in te trekken. We moeten getuigen *"van hetgeen we gezien en gehoord hebben"*, niet van wat we niet weten.

## **Gebed**

Een ander groot voordeel van het hebben van een zielenwinnende levensstijl is dat het ons drijft tot een veel grotere afhankelijkheid van God. Nogmaals, het is allerminst mijn bedoeling een oproep te doen terug te keren naar "die goede oude tijd" (*"Zeg, het waren toch geweldige dagen, niet, toen Billy Graham in de jaren vijftig hier in ons stadion sprak!"*) Maar het zou wel goed zijn om nog eens die oude strijdliederen van het Leger des Heils van onder het stof te halen en de Heer van de oogst te vragen om ons opnieuw dat oude vuur te geven dat zo bekend was in de tijden van het Nieuwe Testament. Tijden waarin elke gelovige als vanzelf een getuige van Jezus werd.

## Nogmaals toerusting

We beseffen allemaal dat we hiervoor een stuk training nodig hebben. Niet alleen theoretisch, maar zeker ook in de praktijk. Het kan een revolutie betekenen in uw leven, uw gemeente en in uw land!

Hartelijk welkom op onze  
lofprijsavond

iedere 3<sup>e</sup> vrijdag van de maand  
19.30 u tot 21.30 u  
Kapel Bergvijver Tielse Baan 74 Aarschot

19 januari

16 februari	16 maart	20 april	18 mei	15 juni	20 juli
17 augustus	21 september	19 oktober	9 november	21 december	

*We zingen oude en nieuwe liederen om ons te richten op onze Vader door Jezus Christus onze Heer.  
We willen zo onze Maker eren en aanbidden  
en elkaar als broers en zussen steunen en bemoedigen  
om de smalle weg te gaan.  
Opdat Zijn Koninkrijk hier meer en meer mag komen, in onze harten,  
in onze levens, waar we wonen en waar we komen en dat Zijn Wil  
gedaan zal worden, hier en nu en tot in eeuwigheid.*