

De Koreenaar

Evangelische Kerk Aarschot vzw
November 2017

Het lied van de maand November Sorry zeggen



Sorry zeggen
Ik geef wel eens een harde duw,
da's helemaal niet goed
Dan weet ik dat ik eigenlijk, 'sorry'
zeggen moet
Maar als het dan per ongeluk gaat,
Is het dan ook nodig?
Moet ik dan perse sorry zeggen of
is dat overbodig?

Sorry zeggen, dat is iets dat vind ik
niet zo fijn
Sorry zeggen is niet leuk, het kan
zo moeilijk zijn
Sorry zeggen dat is iets dat doe ik
niet zo graag
En als ik het dan toch moet doen,
dan liever niet vandaag

Sorry zeggen vind ik soms een
beetje flauwekul
want als die ander nou begon, dan
is het niet mijn schuld
Maar als hij nou geen sorry zegt,
voel ik me rot van binnen
Dan wil ik wel de eerste zijn, want

iemand moet beginnen

Sorry zeggen, dat is iets dat vind ik
niet zo fijn
Sorry zeggen is niet leuk, het kan
zo moeilijk zijn
Sorry zeggen dat is iets dat doe ik
niet zo graag
En als ik het dan toch moet doen,
dan liever niet vandaag

Vader in de hemel, leer mij terug te
gaan, om sorry te zeggen
als het fout is gegaan. Vader in de
hemel, help mij telkens weer
de vrede te bewaren, want ik wil
geen ruzie meer!

Sorry zeggen dat is iets, dat vind ik
niet zo fijn
Sorry zeggen is niet leuk, het kan
zo moeilijk zijn
Sorry zeggen dat is iets dat doe ik
niet zo graag
't is beter om het toch te doen, dus
daarom maar vandaag.

© tekst: Reni Krijgsman,
muziek: Elisa Krijgsman.

Het Borrelt

Het borrelt.
Het borrelt in mijn hart
Het borrelt.
Ik voel me heel apart
Ik zou wel willen dansen.
(Yeah, yeah, yeah)
Ik voel me toch zo blij.
(Wow, wow, wow)
En weet je hoe dat komt?
Jezus houdt van jou en mij.
Het borrelt!

Album: Beloofd is beloofd

Artiest: Prinsen en Prinsessen

Rooster zondagsdiensten

Datum	Dienstleider	Prediking	Leesteksten
5 november	Louis	Gottlieb Blockland	Keuze gastspreker
12 november <i>Avondmaal</i>	Alfred	Jasper	Joh 15:1-17, Jes 53:1-12
19 november	Jasper	David	Joh 12:20-36, 2 Kon.2:1-15
26 november <i>Avondmaal</i>	Louis	Chris S.	Psalm 8, Gen 1:27,28, Matt 22:15-22

Verantwoordelijke dienstleiding en prediking: Alfred

Kringen

Dag + tijdstip	KRINGEN		Locatie
Maandag om 19u30	6 november	20 november	bij Marleen
Woensdag om 18u00	8 november		Jasper en Anja
		22 november	Menno en Meredith
Woensdag om 19u30	8 november	22 november	Chris en Greta
Donderdag om 19u30	9 november	23 november	Glenn en Katrien
Vrijdag in namiddag (mer info bij Karel)	10 november	24 november	Karel en Lieve

Bezoek je graag een kring?

Weet je niet bij welke kring je kan aansluiten?

Contacteer dan Jasper

Bidstonden

Donderdag 2, 16 en 30 November is er om 19.30 uur bidstond bij Jos en Gloria.

Rooster crèche en toezicht kinderen zondagsschool

	Crèche (kinderen -5)	Toezicht kinderen 5-12 jaar
5 november	Veerle en David	Ilona
12 november	Katrien	Marijke
19 november	Anaë en Lies	Steve
26 november	Greta	Greet

Koffiedienst

5 november	Karel en Lieve
12 november	Marijke en Florami
19 november	Wendy en Hope
26 november	Steve en Deborah

Meebrengen

- ~ 1 thermoskan koffie
- ~ 1 liter gewone melk
- ~ **suikerklontjes**
- ~ 1 fles mineraal water
- ~ koekjes
- ~ 3 bussen sap

Degenen die koffiedienst hebben nemen na afloop alle lege verpakkingen en restanten mee naar huis. Graag ook een vochtige vod meebrengen om de tafel af te vegen en een plasticen zak om al het afval in te doen.

Verantwoordelijke koffiedienst: Dorka.

Bij verhindering graag onderling ruilen.

Verjaardagen in de maand November

- 6) Lucas
- 11) Menno
- 23) Anja
- 26) Lies
- 27) Eva



Tieners

Op 11 november komen we samen in Testelt om onder leiding van Jasper na te denken over hoe je door barmhartig zijn een licht kunt zijn voor de wereld.

Op 25 november wil Menno met jullie nadenken over 'zuiver van hart' zijn. Deze avond gaat door in Diest. We starten zoals altijd om 18.30 uur en eindigen om 21.00 uur.

Iedereen hartelijk welkom voor een interessante studie, leuke spelletjes, gezelligheid en vriendschap!

Vrouwenavonden

Voorlopig staat er niets vast, maar ik zal zelf aan de vrouwen mailen als er iets concreet is.

groetjes, Bea

Een bijdrage van Willem:

THERE ARE TIMES
WHEN GOD ASKS
NOTHING OF HIS
CHILDREN EXCEPT
SILENCE, PATIENCE,
AND TEARS.

CHARLES SEYMOUR SPURGEON

TOBYNAC #SPEAKLIFE

Een bijdrage van Gloria

Manieren om meer van God te gaan houden (Jack Wellman)

Dankzegging

Wist je dat het enige lofoffer in het oude testament dat op vrijwillige basis gebracht werd een dankoffer was (Lev 22:29)? Dat is logisch. Waarom zou God ook een gebod geven voor een dankoffer? Zouden we ons hetzelfde voelen als God ons zou bevelen om Hem te danken in plaats van het op vrijwillige basis te doen vanuit een dankbaar hart? We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn: ons dagelijkse brood, Zijn woord, de Bijbel, Zijn dagelijkse voorziening, onze familie en vooral, onze redding. De Vader heeft Zijn toorn die wij verdiend hadden op Zijn zondeloze zoon uitgegoten. Hij heeft ons het geschenk van eeuwig leven gegeven (Rom 6:23). Iets wat wij in geen duizend jaar verdiend zouden kunnen hebben (Ef 2:8-9). Het dankoffer werd ook het offer van gemeenschap genoemd (Lev 7:12). Dat is interessant want wij kunnen nu gemeenschap hebben met Jezus, als we ons bekeren en ons vertrouwen in Jezus stellen. (1 Joh 1:6-7)

Nadenken over het kruis

Als we ooggetuigen geweest waren van Jezus' dood aan het kruis, zouden we veel meer houden van onze Redder, lijkt mij. We kunnen er natuurlijk nog steeds aanwezig zijn in gedachten. De omstaanders moeten verbaasd geweest zijn toen ze Jezus' woorden hoorden: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen" (Luk 23:34) Ik kan dat nog steeds niet vatten. Beeld je in dat Jezus God vraagt hen te vergeven voor het verschrikkelijke wat ze Hem aangedaan hebben. Met mijn beperkte verstand kan ik zo een wonderlijke daad van liefde niet ten volle begrijpen. Jezus had eerder gezegd: "Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden."

(Joh 15:13) Dat is precies wat Hij gedaan heeft. "Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven" (Rom 5:6), waarvan ik de voornaamste ben.

In Zijn Woord blijven

Jezus zei in Johannes 15:5: "Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht voort, want zonder Mij kunt u niets doen." 'Niets' is niet min, want we kunnen inderdaad niets anders doen dan in Jezus blijven. Jezus zei ook: "Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen." (Joh 15:7) Zijn Woord is de Bijbel en Hij zelf is het Woord. (Joh 1:1,14) We moeten dus proberen om daarin te blijven. We weten dat het evangelie de kracht van God is tot zaligheid (Rom 1:16) en Hij belooft: "zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend." (Jes 55:11). We kunnen dus meer van God gaan houden door meer van Zijn Woord te houden. Het is een principe van oorzaak en gevolg.

Zijn Woord gehoorzamen

Jezus verbindt liefde met gehoorzaamheid. "Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht." (Joh 14:15). Immers: "Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft." (Joh 14:21).

De waarheid is dat "eenieder die Mij liefheeft Mijn woord in acht zal nemen" (Joh 14:23). Je kan niet zeggen dat je van God houdt en Hem niet gehoorzamen. Hij leeft niet in mensen die Hem niet gehoorzamen, zoals apostel Johannes schreef: "En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft." (1 Joh :24)

Besluit

Het is eigenlijk heel simpel om meer van God te gaan houden. Het enige wat we moeten doen is Hem prijzen en dankzeggen. We moeten nadenken over het kruis en Gods liefde die daar aan ons getoond werd. We moeten in Hem blijven. Dat betekent blijven in Zijn Woord, de Bijbel.

En ten slotte moeten we doen wat Christus opgedragen heeft, want liefde voor God is zichtbaar in gehoorzaamheid aan zijn geboden.

**10
nov**

Hartelijk welkom op onze
Lofprijavond

19 u tot 21 u



**KAPEL BERGVIJVER
TIELTSE BAAN 74 3200 AARSCHOT**

We zingen oude en nieuwe liederen om ons op onze Vader te richten door Jezus Christus onze Heer.

We willen zo onze Maker eren en aanbidden en elkaar als broers en zussen steunen en bemoedigen om de smalle weg te gaan.

Opdat Zijn Koninkrijk hier meer en meer mag komen, in onze harten, in onze levens, waar we wonen en waar we komen en dat Zijn Wil gedaan zal worden, hier en nu en tot in eeuwigheid.

iedere 3e vrijdag van de maand

De volgende data voor 2017 zijn:

	17 mrt '17		21 apr '17	
	19 mei '17	16 jun '17		21 jul '17
18 aug '17		15 sept '17		20 okt '17
	10 nov '17		15 dec '17	